

(αναδημοσίευση κειμένου από το blog της Βίκυς Χρυσού - photos: Ονειρόκοσμος) **ΠΟΛΙΤΕ  
Σ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ**

**ΜΗΝ ΥΠΟΤΑΓΕΙΤΕ.**

**ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΕ ΣΤΟ ΣΚΟΤΟΣ ΤΟΥ ΨΕΥΔΟΥΣ.**

**Μην υπακούσετε σαν "πρόβατα" στο κάλεσμα να κλείσετε τα φώτα σας το  
Σάββατο από 8.30 έως 9.30μμ.**

**Δεν είναι τίποτε παραπάνω από μια άσκηση επιβολής πειθαρχίας.**

**Πείτε ΟΧΙ στη μαζική υποταγή και στην ενοχοποίηση των πολιτών του κόσμου.**

**Δεν είμαστε ένοχοι εμείς οι απλοί πολίτες του κόσμου για την οικολογική  
καταστροφή του πλανήτη. Δεν εξαρτάται από εμάς η σωτηρία του πλανήτη.  
Τον πλανήτη τον καταστρέφουν συστηματικά οι λίγοι, αθέατοι και μεγάλοι, που  
μπορεί να μη φορούν κουκούλες αλλά κρύβονται μέσα στις σκιές και παίζουν με τις  
ζωές μας σε ένα ντελίριο επίδειξης ισχύος.**



**ΜΗΝ ΥΠΑΚΟΥΣΕΤΕ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ.**

**Δεν είμαστε εμείς υπεύθυνοι για αυτήν την ρυπογόνα τεχνολογία. Η ηλεκτροκίνηση των  
αυτοκινήτων ήταν δυνατή εδώ και 40 χρόνια αλλά θέλαν να πουλήσουν τα πετρέλαιά τους.  
Δε μας έχουν αφήσει καμιά επιλογή από το να χρησιμοποιούμε την ρυπογόνα τεχνολογία  
τους κι έτσι αθελά μας να γινόμαστε συμμετοχοί αυτής της οικολογικής καταστροφής.  
Αυτοί οι μεγάλοι και ισχυροί έχουν την επιλογή της επιβολής μιας μη ρυπογόνας  
τεχνολογίας αλλά εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα της χρήσης μιας μη ρυπογόνας  
τεχνολογίας. Μας έχουν κάνει χωρίς την θέλησή μας συνένοχους σε ένα οικολογικό  
έγκλημα.**

# Η "Ωρα της Γης" ή της Υποταγής;

Συντάχθηκε απο τον/την ΟΝΑΣΑΝΔΡΟΣ  
Κυριακή, 22 Μαρτίου 2009 20:00

---

