

Υπάρχει μια εξουσία, που κατάφερε μέσα στο πέρασμα των αιώνων, να παραμείνει αλώβητη, ενώ κάποιες άλλες πέρασαν στην λήθη και ξεχάστηκαν, χωρίς καν οι νεότεροι να τις θυμούνται! Πολλές φορές στην ιστορία της ανθρωπότητας, εκείνη η εξουσία, αποτέλεσε τον κινητήριο μοχλό ώστε να μπουν οι μάζες σε ένα δρόμο ή μία εμπυχωτική μάχη, δίνοντας κάποιοι ακόμα και τη ζωή τους για αυτήν.



Όσοι από εσάς σκέφτεστε με την λογική των επιπέδων, ήδη καταλάβατε πως σας μιλάω για την κοσμική εξουσία ή αλλιώς Δόγμα. Φυσικά οι ιδρυτές, του κάθε σημερινού Δόγματος, στην εποχή τους θα μπορούσαμε να πούμε πως ήταν οι αιρετικοί και οι βλάσφημοι, όπως φυσικά θα ήταν και σήμερα, αν ξεκινούσαν μια παρόμοια προσπάθεια!

Αλήθεια, πιστεύετε πως αν ερχόταν σήμερα ένας θεόσταλτος άνθρωπος, που θα αναιρούσε τα υπάρχοντα πιστεύω, όπως έκανε στην εποχή του ο Χριστός, δεν θα θεωρούνταν βλάσφημος ή τρομοκράτης και επικίνδυνος για την μάζα; Ίσως τελικά κάθε σοφός ή θεόσταλτος άνθρωπος, ήταν ένας επαναστάτης, ένας αμφισβητίας ή αν θέλετε ένας μοντερνιστής της εποχής του! Το σίγουρο είναι ότι κανένας από όλους αυτούς δεν περίμενε μέσω των ιδεών του να υπάρξει κάπου στο μέλλον, μια φανατική και μονόπλευρη κλίκα. Ίσως το μόνο λάθος τους ήταν ότι, σχεδόν όλοι οι ιδρυτές, μίλησαν για μια και μοναδική αλήθεια. Κάτι που χρησιμοποιήθηκε από τις μετέπειτα εξουσίες των ιδεών, ως όπλο «πειθούς» προς τον όχλο και τακτική ψυχολογικής εκμάθησης των ιδεών.

Ξέρω ότι τώρα κάποιοι ξεροκαταπίνουν και λαχταρούν να ζούσαμε σε εκείνη την ωραία εποχή, που με αυτά που λέω θα με έριχναν ευχάριστα στην πυρά ως άνθρωπο του Κακού! Κύριοι να είστε σίγουροι ότι και σε εκείνη τη χρονική περίοδο, οι απόψεις μου θα ήταν οι ίδιες ακριβώς, χωρίς κανένα φόβο και κανένα πάθος!

Τώρα, το πώς ταιριάζει το «αγαπάτε αλλήλους» με τη μέθοδο της πυράς είναι κάτι που ποτέ δεν κατάλαβα! Άλλωστε πάντα πίστευα πως η μία και μοναδική αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει αλήθεια και αυτό γιατί ζούμε σε ένα μεταβαλλόμενο Κόσμο όπου το νέο πάντα διαδέχεται το παλιό. Ωστόσο σε αυτό το κείμενο, θα ασχοληθούμε με κάτι αρκετά παλαιό, αλλά από άλλη οπτική γωνία. Ξέρω ότι κάπου παρακάτω, ορισμένοι θα θεωρήσουν ότι προσπαθώ να επιτεθώ στην πίστη τους. Όσοι έχουν παρακολουθήσει τα κείμενα μου τότε θα έχουν αντιληφθεί ότι θεωρώ την πίστη ένα από τα κλειδιά δύναμης, αλλά από την άλλη έχω την πεποίθηση ότι ο φανατισμός είναι ένα από τα νοητά κλουβιά του σήμερα και ταυτόχρονα ένα από τα λουκέτα που κρατά για τον άνθρωπο κλειδωμένη την γνώση!

ΕΝΑΣ ΑΛΛΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

Ένα από τα θέματα που τον τελευταίο καιρό έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων, από την πλευρά κάθε χριστιανικού δόγματος, είναι ο περιβόητος και πολύ διαφημισμένος «Κώδικας ντα Βίντσι».

Πολλοί είναι εκείνοι που κατηγορούν τον ίδιο τον συγγραφέα του βιβλίου Νταν Μπράουν για διασπορά αιρετικών ιδεών προς το κοινό! Ενώ στην αντίπερα όχθη βλέπουμε τους διανοούμενους να υποστηρίζουν ότι η στάση του ιερατείου είναι φανατισμένη και παραλογή. Παρόλο που η επίσημη θέση της ορθόδοξης εκκλησίας είναι καθαρά ουδέτερη. Ποια από τις δύο πλευρές έχει δίκιο;

Όπως φαίνεται από τα γεγονότα που προηγήθηκαν, ο Νταν Μπράουν έφτιαξε μέσα από άγνωστες, για το ευρύ κοινό, γνώσεις, μια μοντέρνα νεομυθολογία! Ωστόσο, ο κορμός της ιδέας στηρίζεται σε πιστεύω που ανήκουν σε καθαρά μυστικιστικούς κύκλους και από την πλευρά του το ιερατείο, θα έλεγα πως έχει δίκιο να φωνάζει.

Θείκη Εξουσία

Συντάχθηκε απο τον/την Γρηγόρης Τσουκαλάς
Κυριακή, 10 Αυγούστου 2008 20:00



Θείκη Εξουσία

Συντάχθηκε απο τον/την Γρηγόρης Τσουκαλάς
Κυριακή, 10 Αυγούστου 2008 20:00



Θείκη Εξουσία

Συντάχθηκε απο τον/την Γρηγόρης Τσουκαλάς
Κυριακή, 10 Αυγούστου 2008 20:00

