

Βάλτε *Λίγο* Μυστήριο στη Ζωή σας

... και όταν λέμε «λίγο», το εννοούμε κυριολεκτικά!

Το παρακάτω κείμενο γράφτηκε συνεργατικά από τα μέλη της Λέσχης ORTESSIA και ενδεχομένως να αποτελέσει το πρώτο από μία σειρά σχετικών άρθρων. Αρχικά, απλά πείτε ότι θελήσαμε να επικοινωνήσουμε ορισμένες παρατηρήσεις μας με άλλους ερευνητές του Χώρου της Αναζήτησης, νέους ή και παλιούς. Πραγματικά δεν έχει σημασία σε ποιο «επίπεδο» κατατάσσετε τον εαυτό σας, μιας και αυτά που θα ειπωθούν, ισχύουν για όλους ανεξαιρέτως. Προχωράμε σε μία τέτοια κίνηση, καθαρά για λόγους τακτικής. Μην περιμένετε να σας το αναλύσουμε περισσότερο εδώ. Το κείμενο γράφτηκε γιατί ήρθε πλέον το πλήρωμα του χρόνου όπου τα πράγματα μπορούν να λέγονται με το όνομα τους -ευτυχώς. Τώρα, το αν αυτό το «όνομα» δυσαρεστήσει ορισμένους, δεν έχουμε παρά να τους υπενθυμίσουμε ότι ο καθένας μας έχει μερίδιο ευθύνης για τα «κύματα» που σηκώνει και ότι είναι -εκ των πραγμάτων- αναγκασμένος, να δέχεται τις συνέπειες των πράξεων του. Το αν θα δεχτεί τις συνέπειες αξιοπρεπώς, αυτό έγκειται καθαρά στην ιδιοσυγκρασία του καθενός.



Η ματιά του ερευνητή Vol.1

Συντάχθηκε απο τον/την Λέσχη ORTESSIA
Τετάρτη, 22 Σεπτεμβρίου 2010 11:19



Η ματιά του ερευνητή Vol.1

Συντάχθηκε απο τον/την Λέσχη ORTESSIA
Τετάρτη, 22 Σεπτεμβρίου 2010 11:19



Επιμέλεια Τζουλίκα Μπαλαγουράκη, με τη βοήθεια του κ. ΑΣΤΥΝΟΜΟΥ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΡΑΛΙΩΤΗ, ΛΟΓΟΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΚΑΛΩΓΡΑΦΗ

Η ματιά του ερευνητή Vol.1

Συντάχθηκε απο τον/την Λέσχη ORTESSIA
Τετάρτη, 22 Σεπτεμβρίου 2010 11:19



Συντάχθηκε απο τον/την Λέσχη ORTESSIA © 2010